



JMC

Vrijwilligers Chat



Scouting

Nieuw bericht

Aan: Dennis Bosman

Hallo Dennis,
We starten met de derde JMC Vrijwilligers Chat.
Wat doe jij bij Scouting JMC?

Ik ben leiding bij de vrijbuiters en doe het materiaal beheer.



Hoelang bij Scouting?

30 jaar. Ik ben als welp binnen gekomen bij JMC, doorgestroomd naar de scouts, explo's, pivo's en de 3F-jes. Daarna ben ik leiding geworden, 2 jaar verkeners en 14 jaar vrijbouter leiding. Materiaal beheer deed ik ook tussen door en dat doe ik nu ongeveer 12 jaar.

Hoe bij JMC beland?

Omdat mijn zus er ook op zat

Wat is scouting voor jou?

Samen het doel bereiken

Wat maakt JMC de (leuke) vereniging die hij is?

Dat we leuke leden hebben, zo gezellig.

Wat vind je van clubhuis De Chute?

Mooi gebouwd. Het onderhoud mag beter en er kan en mag ook beter schoongemaakt worden.

Dennis Bosman

Wat vind je van het Van Tuylpark?

Het is een leuk park met van alles en nog wat sport/spel/enz.

Wat vind je van onze Website?

Ziet er goed uit.

Wat vind je van de JMC Facebook, Twitter, Youtube en App?

Ohh, daar heb ik nog nooit naar gekeken.

Vrijwilligerswerk is?

Leuk als we het met zijn allen doen.

Waarom ben je vrijwilliger geworden?

Omdat ik een hart heb voor de scouting

Doe je nog ander vrijwilligerswerk naast Scouting?

Ja, bij de duikvereniging en de men vereniging. Met paard en wagen doen wij marathon wedstrijden en ik sta dan achter op de kar om de kar in balans te houden. Zelf heb ik ook paard gereden maar daar heb ik nu niet veel tijd meer voor.

Wat is je leukste herinnering aan scouting, wat blijft je altijd bij?

Dennis Bosman

De kampen. Je ziet hoe de jeugdleden groeien, je merkt gewoon dat ze van een jaar opkomt er toch wat van opsteken.

Hoeveel kampen meegemaakt?

30

Leukste kampthema?

Piratenkamp 2009 op Texel, omdat we toen schatkistjes gemaakt hebben en zelf verstoppt op het strand. We zaten in een luxe huisje. Daarvoor had de leiding wel wat klusjes gedaan bij de eigenaar. Maar daar konden de jeugdleden gewoon een eigen dropping lopen, we hoorden en zagen ze gewoon lopen over dat stukje van het eiland. Ze hadden mijn hond bij zich en dat gaf ze ook een veilig gevoel.

Leukste activiteit?

Pionieren, omdat ik bouwen leuk vind om te doen en een kampvuurtje is altijd gezellig.

Kampvuurhapje?

Kip op blik, broodje bakken of de banaan in hete kolen leggen.

Hobby's?

Scouting, duiken, zwemmen surfen en mennen.

Spel?

Kolonisten van Katan.

Sport?

Duiken



JMC

Vrijwilligers Chat



Scouting

Dennis Bosman

Muziek?

Ik vind van alles wel leuk.

Zanger(es)? Anouk

Tv-programma?

Jongens tegen de meisjes

Presentator / presentatrice?

Chantal Jansen en Edwin Evers.

Radio? 538

Boek / tijdschrift? De duiken

Film? Dexter

Website?

Bosmanwerken.nl. Hier staan veel werken op of projecten die ik gedaan heb

App? Marktplaats/nos

Drank? Bier en whisky

Dier? Hond en paard

Bloem/plant?

Vergeet me nietjes

Vakantieland? Afrika

Slechtste eigenschap?

Geen nee kunnen zeggen

Dennis Bosman

Beste eigenschap?

Dat ik altijd voor een ieder klaar sta.

Stomste schoolvak?

Natuurkunde

Leukste schoolvak?

Vak theorie

Vieste eten? Heb ik niet

Lekkerste eten? Zuurkool

Schoenmaat? 43

Geluksgetal? 28

Kleur? Blauw

Snurk je? Soms

Grootste wens?

Gelukkig en gezond te blijven.

Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken?

Koffie

Heb je tot slot nog foto's van een leuke activiteit of bijzondere gebeurtenis bij de Scouting?

Dennis Bosman

Piratenkamp 2009 op Texel



Zomerkamp 2010 in Pijnacker, dat was het laatste kamp van Henk.



Hier kreeg ik tijdens de nieuwjaarsopkomst op 7 januari 2012 de gouden Bijl. Het bestuur vond dat ik dat toen verdiende vanwege de inzet als leiding en als vrijwilliger.



Thx Dennis!